

# NIEUWSBRIEF september 2022



## Ritten van 04 september tot 15 oktober 2022

Datum	Orkaantjes	Kurts	Franks
03 september	Club kampioenschap		
04 september	't veld – Kanegem	Zwevezele	Kermisrit – Beernem
11 september	Ouwegem	Vinderhoute	Gavere
18 september	Fusierit (vooraf inschrijven!)		
25 september	Astene	Eine	Eine
2 oktober	Ardoioie (retro outfit)	piconrit (retro outfit)	Piconrit (retro outfit)
15 oktober	Sluitingsrit (13.30u)	Receptierit (13.30u)	Geluveld (sluitingsrit) (13.30u)

### Club kampioenschap ( 03 september )

Op zaterdag 3 september organiseert het bestuur van W.T.C. De Mandelvrienden terug hun club kampioenschap. Voorafgaand op onze club koers staat er, georganiseerd door het rijdend wiel wakken, de beloften koers op het programma. Deze starten om 14u. Daarna gaan wij van start om 17u aan de alom gekende startlijn aan de inkom deur van de Flandria. Dit voor een duur van 20 ronden. Lengte ronde is 2,3 km. (46 km in totaal ).

De eerste 2 ronden zijn geneutraliseerd door onze kopman Frank en zijn trouwe kompaan Ivan, waarna op teken van Frank na 2 ronden de koers volop kan openbreken. Wie kroont zich dit jaar tot club kampioen in zijn/ haar categorie?

Er zijn maximum 3 kampioen: één in elk van de volgende categorieën:

- Jonger dan 50 jaar ("jongerenkampioen") (geboren na 01/01/1972)
- Boven de 50 jaar ("Abrahamkampioen") (geboren voor 01/01/1972)
- Dames (geboren)

Om de titel van clubkampioen te worden moet je op het moment van het clubkampioenschap aan minstens 10 ritten in clubverband hebben deelgenomen. Elke clubkampioen heeft recht op een gepersonaliseerde kampioenentruï. Om te mogen starten in de clubkoers moet je lid zijn, de volledige clubuitrusting dragen en minimum 5 ritten in clubverband hebben gereden.

Een kampioentitel kan pas uitgereikt worden als er minstens 3 deelnemers starten in die categorie.

De inschrijvingen starten vanaf 16u op het kasteelplein in wakken ( ter hoogte van de grote poort).

### Fusierit ( 18 september )

Dit jaar is de fusierit terug zoals voor "Corona". Allereerst een gezond ontbijt aangeboden door de gemeente Dentergem. Waarna we dan allemaal samen vertrekken voor een gefusioneerde rit van

alle clubs en tempo groepen samen. Let wel, hiervoor dient vooraf in geschreven te worden om deel te nemen! Dit bij Didier Minjauw.

## Eine ( 25 september ) 200 jaar “Prosper De Maeght”

Prosper De Maeght (Wakken 23/02/1822 - Eine 02/10/1894) staat in Eine bekend als oprichter van de fiertel. De fiertel vindt nog steeds iedere 4<sup>de</sup> zondag van september plaats in de straten van Eine.. Vele jaren geleden was de ‘fiertel’ in Eine een godsdienstige stoet. De term ‘fiertel’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘feretrum’ wat reliekschijn betekent. Oorspronkelijk trok de stoet door de straten van Eine op de maandag van de nakermis de maandag na de vierde zondag van september. De fietel vertrok meestal rond 16u in de Kerkstraat. ’s Avonds werd de fietelstoet verlicht met fakkels, Chinese lantaarns en Bengaals vuur, aangezien er toen nog geen elektriciteit of straatverlichting was.

### Het Prosper De Maeghtplein met standbeeld

Het pleintje kreeg aanvankelijk de naam ‘Amerikaans pleintje’ omdat er toen een onderpastoor woonde die nog in de Verenigde Staten had gewerkt. Het was de wens van de V.V.P. om het pleintje te herdopen tot het ‘Prosper De Maeghtplein’. Hun wens ging in vervulling op 25 maart 1985. In afwachting van het officiële naambord, zorgde de V.V.P. voor een zelfgemaakt naambord dat bestond uit een houten paal met een kartonnen bord met de benaming ‘Prosperpleintje’..

Op 24 september 1979 werd de V.V.P. gesticht. Deze afkorting staat voor ‘Volgelingen van Prosper’, de verenigde fiertelgangers.

De fundamenteën voor een beeld werden uitgegraven door de kernleden van de V.V.P. De stenen voor de sokkel werden geschonken door de steenbakkerij Vande Moortele en de deksteen en gedenksteen werd geschonken door grafzerken Willy Naessens.

Ter gelegenheid van de wandeltocht ter ere van de 200jaar Prosper De Maeght, op aanraden van Jules Desmet, zullen wij naar het standbeeld fietsen in Eine, waar we ontvangen en te woord gestaan zullen worden over een vleugje geschiedenis omtrent de befaamde Prosper De Maeght.



## **Piconrit ( 2 oktober )**

Tradities, deze dienen in ere te houden, nietwaar? Zoals vele voorgaande jaren biedt de club op de eerste zondag van oktober een heuse piconrit aan. Met uiteraard een Picon aangeboden door de club in onze vertrouwde omgeving bij Bianca.

## **Sluiteringrit ( 15 oktober )**

We sluiten dit jaar ons clubseizoen opnieuw af zoals vorig jaar, met een namiddag rit met aansluitend een receptie in de Flandria. Op zaterdagmiddag rijden de drie tempogroepen een laatste "officiële" rit met start om 13u30. Aansluitend, vanaf 17u, biedt de club een receptie aan met frietjes van de mobiele frietmobiel. Ieder clublid is welkom op de frietreceptie. Ook wie niet meefietst die namiddag. De kopmannen van de 3 tempo groepen voorzien hier nog elk op hun eigen gekende manier een mooie afsluitende rit.